

Actuele ontwikkelingen

Het is weer voorbij die mooie zomer. Voor sommigen onder ons kan die zomer niet lang genoeg duren. Helaas; geduld is een schone zaak zullen we maar zeggen. Maar ook het najaar en de hier op volgende winter heeft zijn zeer mooie, warme en gezellige momenten. Maar goed, even terug naar de werkelijkheid. Wat is er ondertussen zoal gebeurd in SABV? Welnu, onder andere het volgende: Er zijn in totaal negen klaslokalen die volledig ingezet worden voor het geven van onderwijs. Daarnaast zijn er nog twee ruimtes gecreëerd die dienst doen als kantoorruimte en bibliotheek. De bouw hiervan is deels door Atiy Nederland gefinancierd. Hoezo deels?

We hebben in een vorige nieuwsbrief gemeld dat onze steun en toeverlaat Anna Haarman hulp heeft gekregen van een Britse vrijwilligster Evelyn. Via Evelyn's moeder is Anna in contact gekomen met een andere Boliviaanse die zich ook inzet voor de ontwikkeling van haar thuisland. Deze Boliviaanse, genaamd Sylvia, woont normaliter in Groot Brittannië maar zij onderhoudt, met enkele van haar landgenoten, nog altijd warme contacten met haar vaderland. Dit doen ze onder de naam "friends of Bolivia". Van deze organisatie heeft Anna de toezegging gekregen dat zij een donatie gaan doen van \$1300,- dat besteed moet worden aan lesmateriaal en schoolboeken. Daarmee zijn we er nog niet. De moeder van Evelyn is ook onderwijzeres en is

tijdens haar bezoek aan SABV zeer enthousiast geraakt over het gehele project. Ze is van plan om één en ander te organiseren op haar school ten behoeve van de Atiy school. Zulke initiatieven kunnen we alleen maar aanmoedigen.

De bouw van bovengenoemde ruimtes verloopt voorspoedig. Er is nog enige tijd gesproken over het bouwen van een medische post maar deze plannen zijn inmiddels volledig van de baan. Dit omdat er al twee medische post bestaan in de aangrenzende buurtschappen Molle Molle en Alto Buena Vista. Hierdoor is de noodzaak voor nog een medische post in hetzelfde gebied niet zo hoog.

Er is nu wel een plan gemaakt voor het bouwen van een Guarderia. Dit is een dagopvang voor kinderen die nog niet naar school gaan zodat de moeders hun handen vrij hebben om te gaan werken en geld te verdienen. Pastoor Santiago is hiermee bezig en heeft de financiering hiervoor gedeeltelijk al rond. Hij heeft een klein onderzoekje gehouden onder de bevolking waaruit bleek dat er grote behoefte was aan kinderopvang. De mensen zijn hier erg enthousiast over.



Een van de meest vreugdevolle berichten die we hebben ontvangen is wel dat de gemeente officieel heeft beloofd om van start te gaan met de bouw van een muur om de school. Deze belofte kon men doen omdat de wereldbank Bolivia een renteschuld van \$ 6.000.000,- heeft kwijtgescholden. Voorwaarde voor deze kwijtschelding is wel dat het geld dat hierdoor vrijkomt, wordt besteed aan de ontwikkeling van de scholen in het land. En aangezien de Atiy-school officieel erkend is, vallen ook wij in de prijzen. Inmiddels is de gemeente begonnen met de bouw van deze muur en volgens het bouwplan moet die over twee maanden klaar zijn. De speelplaats die eerder dit jaar gereed kwam, is in elk geval al voorzien van doelpalen en baskets.



Nog meer positief nieuws want afgelopen zomer heeft Anna een donatie ontvangen van twee mensen uit de buurt van Barneveld. Aanleiding hiervoor was hun verjaardag. De donatie bedroeg maar liefst € 700,- Geweldig! Hiervoor zijn 32 grote wandkaarten aangeschaft die gebruikt worden tijdens de lessen natuurkunde, aardrijkskunde etc... Van het geld dat over was zijn schriften en pennen gekocht.

Wij hebben je al in de laatste nieuwsbrief geïnformeerd over onze eigen website. Heb je hem al bekeken? En wat vond je ervan? Diegene die dit nog niet hebben gedaan; ga gauw naar **www.atiy.nl** Je vindt daar een informatieve en zeer kleurrijke site geheel gewijd aan het project te SABV. Als je toch op onze site bent, vergeet dan zeker niet ons gastenboek te tekenen. Op of -aanmerkingen zijn altijd welkom. Aangezien het toch niet al te lang meer duurt voor het kerst is, willen we ook onze kerstkaarten weer onder de aandacht brengen.. Net als twee jaar geleden bieden wij ze aan in een setje van 5 stuks voor de prijs van slechts € 4,54. Bestel ze tijdig want: “op is op!” Er zijn drie nieuwe kaarten aan de set zijn toegevoegd zodat u niet steeds dezelfde kaarten hoeft te versturen.

Een tweetal zaken die zeker onze aandacht krijgen, maar waar we nog onvoldoende over weten, zijn de uitbreiding van de school met een bovenbouw en de idee van de Junta de Vecinos (wijkraad) om een waterleidingsysteem te bouwen. We zullen je over de ontwikkeling hiervan zeker op de hoogte houden in onze komende nieuwsbrieven.

Veel leesgenot en tot volgende keer.

Ludieke acties

Nu we al weer 3,5 jaar in Nederland bezig zijn met Atiy, begint het project zichzelf ook een beetje te promoten. We krijgen steeds vaker donaties van mensen die via-via van het project gehoord hebben. Zij hebben dan op een eigen creatieve manier geld ingezameld voor Atiy in Bolivia. Zo hadden we al twee jaar achter elkaar de eindejaarsrelatiegeschenken c.q kerstkaarten van het bedrijf Rainbow

(Rethinking Group Design) en de opbrengst van verkoop van eigen speelgoed op een rommelmarkt in Zeelst. Afgelopen zomer hebben vier koppels ter gelegenheid van hun verjaardagen een groot feest gegeven. De genodigden werd gevraagd om in plaats van een cadeautje mee te brengen, een donatie te doen aan Atiy. Hiermee is op een hele leuke manier een flink bedrag opgehaald! (Een verslag over dit feest is ook te lezen op onze website www.atiy.nl)

Laatst kregen we ook een spontaan mailtje van een onderwijzeres van een basisschool in Dronten. Zij nam afscheid op haar school en wilde als afscheidscadeau een donatie doen aan een goed doel. Ze koos ervoor om aan Atiy haar donatie te schenken.

Tot slot heeft ook de leerlingenraad van het Jeanne d'Arc College in Maastricht in hun projectweek geld ingezameld voor Atiy.

Naast de 'reguliere' donaties die onmisbaar zijn voor de structurele ondersteuning van Atiy op langere termijn, zijn we ontzettend blij met dit soort initiatieven. We voelen ons nog eens extra gesteund in ons enthousiasme voor het schoolproject Atiy in Bolivia. Iedereen nogmaals hartelijk bedankt!



Vrijwilligers naar Atiy in Bolivia

We krijgen vaker telefoontjes of mailtjes van mensen die van plan zijn om naar Bolivia te reizen. Zij hebben via mond-tot-mond reclame of via de website van het Atiy-project gehoord en vragen of zij als vrijwilliger bij het project kunnen werken. Wij vinden het natuurlijk hartstikke leuk als er mensen ter plekke naar het project gaan kijken (al worden we er soms wel een beetje jaloers van eerlijk gezegd). In principe is alle hulp welkom maar we hebben wel met Anna Haarman besproken dat vrijwilligers minimaal drie maanden moeten kunnen blijven. Het kost namelijk extra tijd en energie om deze mensen wegwijs te maken en op te vangen. De tijd gaat al erg snel en een periode van korter dan 3 maanden is dan echt te kort. Daarbij moeten we de vrijwilligers ook altijd melden dat we via Atiy Nederland financieel niets kunnen ondersteunen. Het donatiegeld wordt puur voor de bouw van de school gebruikt en voor een tegemoetkoming in onkosten van de leerkrachten. Er blijft geen geld over om de vrijwilligers een vergoeding te geven of onderdak te bieden. Van Anna hebben we wel gehoord dat sommige vrijwilligers die al daar zijn geweest, met de lokale bevolking iets hebben kunnen regelen. Zij betalen dan een maandelijkse bijdrage om een 'kamer' te huren bij een gezin. Dat is nog altijd goedkoper dan een hotelkamer in Cochabamba en je helpt er de lokale bevolking ook weer mee.

Reacties die we krijgen van vrijwilligers die een tijdje bij de school hebben doorgebracht, zijn altijd erg enthousiast. Dat is natuurlijk heel goed om te horen! Kortom, enthousiaste vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken en minimaal drie maanden op de school willen werken, kunnen zich bij ons

bekend maken. Wij zorgen vervolgens voor het contact met Anna.

Schoenenpoetsers

In veel tijdschriften of televisieprogramma's zie je ze terug, de schoenenpoetsers uit Latijns- Amerika. Ook in Bolivia kom je ze overal tegen. Toen wij zelf in Bolivia waren lieten we minstens een maal per week onze schoenen poetsen (ook al was de noodzaak hiervoor niet altijd aanwezig). De reden hiervoor was simpel: beloon werken en niet het eenvoudige bedelen op straat.

Een van de manieren om de armoede te bestrijden is het laten werken van kinderen op straat op een zo vroeg mogelijke leeftijd. In Bolivia zijn er in totaal zo'n vijfhonderdduizend kinderen die werken en dit aantal neemt alleen maar toe. De werkzaamheden variëren van het schoenenpoetsen, het afroepen van de bestemming van de zogenaamde truffi's (bussen) en het wassen van autoruiten. Vanaf de leeftijd van ongeveer vijf jaar werken de kinderen op straat. Zij verdienen daarmee gemiddeld zo'n 60 euro per maand op basis van twaalf uur werk per dag. Vaak verdienen zij meer dan de ouders zelf.

Het merendeel van de kinderen die op straat werken zijn jongens (ongeveer 80%). Meisjes werken soms als

dienstmeisje, oppas thuis of belanden in de prostitutie.



Tot slot

Zoals je kunt lezen gaan alle inspanningen van de afgelopen jaren en alle giften en donaties die we mochten ontvangen, hun vruchten afwerpen. Het gaat goed met het project Atiy in Bolivia. In SABV noemen ze dit zelfs het beste jaar van Atiy. Voor ons is dit een stimulans om door te gaan. Wij hopen dat het voor jou ook een stimulans is om het project te blijven volgen en ondersteunen.

Vergeet de website niet te bezoeken en mocht je, of iemand die je kent, nog interesse hebben in kerstkaarten, dan weet je ons te vinden.