



# Atiy update



Hallo allemaal,

Anna Haarman heeft weer een mooie update geschreven over de ontwikkelingen binnen onze projecten van Atiy in Bolivia. Hieronder kunnen jullie het nieuws lezen en de mooie foto's zien die zij daarbij gemaakt heeft.

We hebben geconstateerd dat er een foute brief is verstuurd als nieuwsbrief, onze excuses hiervoor. Hierbij de juiste nieuwsbrief van december. De oorzaak hiervan is nog niet bekend, dus we hopen dat deze brief wel goed bij u aankomt!

Veel leesplezier!

Beste allemaal,

Het is alweer een tijdje geleden dat we een nieuwsbrief hebben geschreven dus hierbij geven we graag weer een update van de ontwikkelingen in Cochabamba! De crisis in Europa is hier ook voelbaar. De prijzen van levensmiddelen zijn gestegen en bovendien zijn er opstanden vooral in Santa Cruz. Door allerlei politieke onenigheden kun je de stad bijna niet meer in en uit. Hierdoor kunnen bepaalde levensmiddelen, waaronder fruit en vlees, niet getransporteerd worden. Dit heeft ook de nodige gevolgen voor ons eetzaalproject. We hebben gelukkig nog voldoende voorraad, maar we proberen er echt alles aan te doen om goed voorbereid te zijn, voor zover dit mogelijk is. Er is wat onrust in Cochabamba hierdoor. Zo gaan er de geruchten rond dat de benzine op gaat raken, waardoor er lange rijen bij de benzinepomp staan. We hopen dat het allemaal gaat meevallen...

Ondanks dit staan we binnen onze projecten niet stil! Er zijn volop ontwikkelingen in de projecten die we hieronder kort zullen beschrijven.



### **Kasa Huasa**

Er zijn op de school Bolivia Holanda in Kasa Huasa 4 klaslokalen bij gebouwd. In april is er gestart met de bouw van de lokalen en zijn die onlangs afgerond en in gebruik genomen door de leerlingen! Wederom een mooie mijlpaal om te bereiken. Bij sommige klussen van de bouw hebben de ouders geholpen, maar het meeste werk is gedaan door de bouwvakker don Simon met zijn medewerkers. Het ziet er goed uit en het is ook echt mooi geworden.

We hopen dat de gemeente nu snel het meubilair voor deze lokalen komt brengen. De aanvraag daarvoor is ingediend en hopelijk wordt daar snel gehoor aangegeven.



### **Eetzaalproject, huiswerkbegeleiding en tuinproject**

In ons eetzaalproject komen er dagelijks 65 kinderen een warme maaltijd eten. Doña Marianne, de kokkin, kookt dagelijks met hulp van een aantal moeders een voedzame maaltijd voor de kinderen. Het project loopt goed. De kinderen kunnen nadat ze het eten op hebben nog even lekker wat spelen voordat ze naar de huiswerkbegeleiding gaan. Dit vinden ze niet altijd leuk want ze krijgen echt vreselijk veel huiswerk mee.

Sommige kinderen hebben door het Corona virus een grote leer achterstand opgelopen die ze niet zo snel inhalen. Vele kinderen moeten hierdoor een leerjaar overdoen.

Er wordt ook huiswerkbegeleiding gegeven aan de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Dit doen we in twee groepen, drie keer per week. De onderwijzers die deze lessen verzorgen worden betaald door de organisatie SOS-kinderdorpen.

Aan een groep laag geletterde moeders wordt er taal en schrijfles gegeven. Daarnaast geven we ook een naaicursus die deze maand is afgerond.

In de kas verbouwen we al geruime tijd sla. Dit gebruiken we voor onze eigen maaltijden en vier moeders van ons (waarvan de kinderen deelnemen aan ons) project werken hieraan. Zij verdienen daarmee ook zelf wat geld.





### **Kerst**

Begin december eindigt hier het schooljaar en traditiegetrouw vieren we dan met de kinderen en moeders die verbonden zijn aan ons project het kerstfeest in de eetzaal. We bezorgen ze een gezellige middag met een lekkere maaltijd en een voedselpakket. En hopelijk kunnen we alle kinderen een klein cadeautje geven.

We krijgen hulp van 3 enthousiaste studenten van de HAN universiteit uit Nijmegen. Ze komen voor bijna 10 weken naar Bolivia. Zij gaan ons helpen met allerlei activiteiten. En ze gaan ook helpen met de kerst activiteiten. Ik kijk erg uit naar hun komst!



### Bezoek aan projecten vanuit Nederland

Begin oktober is ons bestuurslid Mayra, dochter van Mikis en Charissa naar Cochabamba gereisd om de projecten weer te bezichtigen. Graag geeft ze een korte samenvatting van haar bezoek. "In oktober heb ik samen met mijn vriend na 7 jaar de projecten van Atiy weer mogen bewonderen en wat was het weer mooi en indrukwekkend. Het was mooi om te zien dat de Atiy school zo ontwikkeld is dat het helemaal draait zoals het hoort, en om alle spelende kinderen op het schoolplein weer te zien. Natuurlijk zijn we ook een aantal keren naar de school in Kasa Huasa gezien, hier was de meeste vooruitgang zichtbaar in vergelijking met 2015. De kinderen kwamen allemaal op ons afgerend, begroetten ons beleefd en toonden hun dankbaarheid op verschillende manieren. Zo waren we in een klas waar de kinderen luidkeels een gedicht voordroegen waarin het ging om vrede en respect en dat ze tegen pesten waren. In de pauze speelden er allemaal kinderen op het schoolplein. Door medewerkers van de gemeente werden onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw verricht.

Ook het eetzaalproject heeft een mooie indruk achter gelaten. Er wordt door de moeders hard gewerkt om de keuken te onderhouden, voedzame maaltijden te maken en de kinderen te voorzien van het eten en drinken dat ze nodig hebben. Ook de huiswerkbegeleiding geeft de kinderen de mogelijkheid om bij te blijven met hun schoolwerk. Om het eetzaalproject nog wat extra kleur te geven hebben we verf gekocht om de muren te beschilderen met handafdrukken van de kinderen die er waren. De kinderen vonden het helemaal geweldig om hier mee te kluderen, en het eindresultaat was dan ook kleurrijk. Ze waren er trots op dat het hun eigen handen waren en hielden maar niet op om hun handen door ons te laten verven. De docenten en moeders van de projecten hebben ons meerdere malen duidelijk gemaakt dat ze enorm dankbaar zijn voor alles wat ze mogelijk kunnen maken door de donaties uit Nederland. Deze boodschap deel ik daarom graag met u: 'Bedankt voor alles!'"





### Slotwoord,

Het jaar is nog niet helemaal ten einde maar desondanks willen we alvast iedereen bedanken voor de hulp die we hebben ontvangen om te kunnen helpen. Zonder dat was het niet mogelijk geweest om te doen wat we doen, om arme kinderen hier te helpen om een betere toekomst tegemoet te gaan. Grote dank daarvoor!! Verder wensen we u allen warme en gezellige feestdagen toe, en wensen we een betere wereld en dat het u aan niets zal ontbreken voor het nieuwe jaar.

Liefs,  
Anna

**DONEER OOK!**



2022 Stichting Atiy Nederland

[info@atiy.nl](mailto:info@atiy.nl)

Deel op social media



Bezoek onze website [→](#)

Gemaakt met **Ascend** by Wix. [Ascend bekijken](#)