

Nieuwsbrief september 2003, jaargang 5

Actuele Ontwikkelingen

Langzaam aan begint voor de meeste van ons de werkmolen weer op gang te komen. Gelukkig kunnen we nog steeds genieten van een lekker zonnetje alhoewel veel mensen ondertussen snakken naar wat verkoeling en regen. Ook wij pakken weer de draad op en zullen oude ideeën uitwerken en nieuwe ideeën vormgeven.

Zoals in een eerdere nieuwsbrief is aangekondigd, bestaat Atiy vijf jaar. De voorbereidingen voor ons jubileum zijn in volle gang. Het spreekt voor zich dat we iedereen, die betrokken is (geweest) bij Atiy, graag op ons feestje willen begroeten. We willen je op zondag 23 november aanstaande van harte uitnodigen om samen met ons het vijfjarig bestaan van Atiy te vieren.

Wat kun je zoal verwachten? Een blik op het verleden, heden en de toekomst. De onthulling van ons nieuwe logo. Daarbij hebben we vanwege het lustrum, een klein boekje samengesteld dat vanaf deze dag verkrijgbaar zal zijn. Ook willen we een aantal originele Boliviaanse artikelen in de verkoop doen; per opbod dan wel te verstaan. Een videopresentatie, foto's, Zuid Amerikaanse hapjes en drankjes, muziek en nog meer...

Al met al willen we graag 'dankjewel' zeggen tegen eenieder die de kinderen van San Antonio de Buena Vista een warm hart heeft toegedragen. En natuurlijk hopen we dat we nog lang op jullie steun mogen blijven rekenen; in welke vorm dan ook. Vergeet daarom niet om toegevoegde uitnodiging zo spoedig mogelijk (uiterlijk voor 10 oktober) aan ons te bevestigen!

Verder is het op dit moment rustig aan het Atiy front in SABV. Dit komt waarschijnlijk doordat Anna Haarman sinds het begin van de maand juli in Nederland verblijft voor een korte maar welverdiende vakantie. Het is namelijk alweer twee jaar geleden dat Anna hier is geweest. Dat was voor ons reden om weer eens samen te komen met Anna, om even goed bij te praten. En goed was het zeker. Onder het genot van een lekkere maaltijd en een goed glas wijn hebben we verschillende zaken de revue laten passeren. Onder andere Anna's verblijf in SABV en de voortgang van de school. De school is, op een paar details na af. We zullen in goed overleg moeten kijken waar de bevolking dadelijk het meest mee gebaat zal zijn. Mogelijkheden zijn onder andere een kinderopvang cq kleuterschool of een vervolgopleiding na de basisschool. We zijn er nog niet helemaal uit. De uiteindelijke keuze zal natuurlijk in het belang van de kinderen zijn.

We hebben aan Anna gevraagd een stukje te schrijven voor deze nieuwsbrief. Zie hier in deze nieuwsbrief het resultaat.



Bijdrage Anna Haarman

4-8-03 Mariënheem

Beste donateurs,

Hier ben ik dan: Anna Haarman. Er is aan mij gevraagd ook een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. Even voor de duidelijkheid; ik ben dus degene die jullie donatiegeld besteed in Bolivia aan de school Atiy. Het is nu alweer 2 jaar geleden dat ik voor het laatst in Nederland was. 2 Juli ben ik hier aangekomen en 1 september ga ik weer terug naar mijn 2de thuisland Bolivia.

Het is heel leuk om weer even hier te zijn en iedereen te zien. De lange zomeravonden, alles zo mooi in bloei en groen, fatsoenlijke fietspaden. Kortom, ik geniet volop van de vakantie en de rust en laat de boel even de boel.



Bovenal wil ik alle donateurs hartelijk danken voor de giften van de afgelopen jaren, namens de kinderen en hun ouders. De laatste 2 jaar hebben we grote ontwikkelingen doorgemaakt, in alle opzichten. Er zijn nog een aantal klaslokalen bijgebouwd, er is een bibliotheek en computerlokaal gebouwd en een mooi kantoor. Daarnaast is het schoolterrein nu helemaal verhard. Dit allemaal mede dankzij jullie. Daarnaast

heeft de school, via een donatie, 6 computers gekregen van een Nederlandse organisatie en nog eens een honderdtal boeken voor in de bibliotheek van een groep mensen uit Engeland. Ook hebben we een schoolkeuken gebouwd en een woning voor de beheerder van de school die op het terrein zelf woont. Zij heeft 6 kinderen en dat huisje bestaat uit slechts 2 kamers. Daar was ik wel een beetje bezorgd over maar volgens haar was dat toch voldoende ruimte. De eisen die men hier stelt wat betreft woonruimte zijn absoluut niet te vergelijken met die in Nederland.

Afijn. En dan de muur die om de school staat, die we na heel lang soebatten met de lokale overheid uiteindelijk van de wereldbank hebben gekregen. Er zijn nog wel een paar kleine gebreken maar al met al functioneert het geheel goed. Er gaan inmiddels bijna 400 leerlingen naar deze school.

Naast al die bouw activiteiten, helpen we ook een paar leerlingen met het schoolgeld dat normaliter door de ouders moet worden betaald. De ouders moeten namelijk schoolgeld betalen, omdat de overheid maar aan vijf onderwijzers een salaris verstrekt. Aangezien er in totaal 11 onderwijzers werken kun je wel nagaan dat dit geld ergens vandaan moet komen. Vandaar die eigen bijdrage. De salarissen van de onderwijzers stellen niet bijzonder veel voor. 450 Bolivianos per maand (net iets meer dan €50,00).

Om het schoolgeld zo laag mogelijk en betaalbaar te houden voor iedereen wordt de directeur betaald met donatiegeld dat vanuit Nederland binnenkomt. En ook gebeurt het soms dat we arme gezinnen / kinderen helpen bij het betalen van dokter en medicijnkosten en eventueel andere benodigdheden.

Terugkijkend op het school project, waar ik vanaf 1999 actief bij betrokken ben, kan er zeker gezegd worden dat er al heel wat staat. We mogen er met z'n allen best trots op zijn wat we tot nu toe hebben bereikt. Dit kan ook alleen maar door je er samen voor in te zetten. Ik hoop van harte

dat we nog heel lang zo met elkaar door zullen gaan.

Hartelijke groeten, Anna

Atiy actief in Nederland

Er is ook weer genoeg actie te vermelden vanuit Nederland. In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat er allerlei ludieke acties worden ondernomen om geld in te zamelen voor Atiy. De eigenaar van de winkel "Annemieke's Romantisch Wonen" in Eindhoven heeft ook een leuk idee uitgevoerd: hij heeft op de toonbank een spaarpotje gezet waar mensen hun kleingeld in mogen doen voor Atiy. Begin dit jaar was het potje al vol! Na het geleegd te hebben op rekening van Atiy, is het teruggeplaatst voor nieuwe vulling. Op dit initiatief kwam nog een hele leuke reactie: de kunstenaar Marc'o der Kinderen heeft van zijn schilderijen mooie ansichtkaarten gemaakt. Van iedere kaart die bij Annemieke's Romantisch Wonen verkocht wordt, wordt 50% van de prijs gedoneerd aan Atiy. Een ontzettend leuk initiatief.

Basisschool Cobbeek is ook weer actief geweest voor Atiy. Dit jaar viert de school haar 25-jarig jubileum. In de feestweek hebben op woensdag 2 juli de leerlingen weer een sponsorwandeltocht gelopen voor Atiy. Ondanks het regenachtige weer die dag, werd er toch heel enthousiast gelopen! Atiy was er ook aanwezig met foto's en tekeningen vanuit Bolivia.



Atiy Nederland naar Bolivia!

Eindelijk is het dan zover en zijn er wat knopen doorgehakt: Mikis en Charissa

keren, voor een korte vakantie, terug naar Bolivia. Na 5 jaar is toch echt tijd om zelf nog eens te kijken hoe het in Bolivia gaat. De verhalen, foto's en films van Anna geven een heel goed beeld, maar het is ook erg leuk om zelf nog eens te gaan kijken. Het is ook wel erg spannend om na zoveel tijd weer terug te gaan naar waar alles begonnen is. We willen ook met de bevolking van SABV bespreken hoe zij het de afgelopen jaren hebben ervaren en hoe zij verder willen. Een verslag van onze nieuwe ervaringen willen we graag persoonlijk met jullie delen tijdens de viering van het jubileum op 23 november. Nog een reden dus om te komen!

Routebeschrijving

Om eenvoudig je weg te vinden naar het **jubileumfeest van Atiy** in café-zaal De Vraag, hierbij een routebeschrijving. Het adres is Heuvel 14 te Zeelst-Veldhoven.

Vanuit het zuiden:

A2; 2^e afslag Veldhoven (de Hurk); stoplichten rechts onder het viaduct door, alsmar recht door, rotonde recht door, verder zie *.

Vanuit andere richtingen:

A2; 1^e afslag Veldhoven, stoplichten rechts, voorbij Mc Donalds, alsmar recht door, rotonde recht door:

*: 2^e stoplichten links: Vijverstraat. Weg volgen totdat die een bocht naar links maakt, in die bocht naar rechts. Na de supermarkt in de bocht, naar rechts. Recht vooruit ligt een kiosk. Halverwege aan de rechterkant ligt café-zaal 'De Vraag'. Auto's kunnen geparkeerd worden rondom de kiosk.

(p.s.: het was voor deze nieuwsbrief wat ingewikkeld om actuele foto's vanuit Bolivia te krijgen; daarom wat plaatjes van derden)