

Atiy

= Quechua: kunnen doen

= Spaans: voor jou

Nieuwsbrief Oktober 1998

jrg. 1, afl. 1

Om te beginnen willen we iedereen van harte welkom heten in onze eerste nieuwsbrief van **Atiy**.

Door middel van deze nieuwsbrief willen we iedereen die in het project is geïnteresseerd de mogelijkheid bieden om op de hoogte te blijven van het wel en wee van **Atiy**. Ieder kwartaal zal er eentje uitkomen waarin we de berichten uit Bolivia samenvatten.

Het is de bedoeling dat geïnteresseerden een eigen bijdrage van minimaal f 10,- per jaar voor administratiekosten, storten op rekeningnummer:

51.77.60.207 t.a.v. C. v.d. Eertwegh, Stichting Atiy.

Het is mogelijk om de nieuwsbrief te bestellen door middel van het invullen van onderstaand knipstrookje en dit te sturen naar ondergenoemd adres.

Nadat wij waren vertrokken uit Bolivia is **Atiy** ongeveer meteen begonnen met het lesgeven aan zo'n 20-35 kinderen uit het dorpje San Antonio de Buena Vista. Het aantal kinderen varieert enorm omdat sommigen moeten werken. Ook zijn er een aantal meisjes die de school eerder moeten verlaten omdat ze voor hun ouders de vuilnis af moeten gaan om eten te zoeken. Daarom wordt er ook regelmatig eten gegeven aan de kinderen. De klasruimte die we hadden gekregen bleek vaak veel te klein te zijn om alle kinderen te kunnen herbergen. De lokale bevolking is daarom op zoek gegaan naar een grotere voorlopige ruimte. Deze werd al redelijk snel gevonden waardoor het lesgeven toch ietwat eenvoudiger werd. Tot op heden wordt er lesgegeven op maandag en woensdag van 15.00-18.00 uur en op zaterdag van 9.00-12.00 uur.

Het lesgeven op zich wordt gedaan op een veelzijdige manier. Voor de kinderen die vroeg naar school komen wordt er meestal begonnen met puzzels of lezen. Zo krijgt de lerares wat meer tijd om de lessen voor te bereiden voor de andere kinderen. Aan alle kinderen worden potloden en papier verstrekt waarin hun opgaven kunnen worden gemaakt en nagekeken. Er wordt lesgegeven in rekenen, taal, schrijven en tekenen. Alle opgaven die worden gegeven zijn inmiddels geplastificeerd en worden door de kinderen overgenomen in hun schrift. Zodoende is het mogelijk de kosten te dekken voor kopiëren en oefenen de kinderen hun schrijfvaardigheid. De kinderen worden naar hun nivo ingedeeld aan de tafels en krijgen allemaal een aangepast programma zodat ze op hun eigen nivo kunnen werken. Door het werken op deze manier krijgen de kinderen de aandacht die ze op reguliere scholen niet krijgen. Kinderen komen dan vaak in de problemen waardoor de achterstand zo groot wordt dat ze niet meer naar school gaan.

Atiy

= *Quechua: kunnen doen*

= *Spaans: voor jou*

Nadat ieder kind heeft voldaan aan de opdrachten van de lerares gaan ze verven, lezen, puzzelen, schaken of tekenen.



Op zondag 20 september 1998 is door **Atiy** een groot voetbaltoernooi georganiseerd voor alle kinderen, hetgeen een heel groot succes is geworden. Er waren prijzen voor iedereen zoals potloden, pennen, schriften, boekjes en snoep. De wedstrijden werden gehouden in twee leeftijdscategorieën (6-9jr & 10-12jr). Zowel de ouderen als de jongeren hebben er groot plezier aan beleefd.

Ook worden er voor de kinderen regelmatig educatieve uitstapjes gemaakt. Met de door een Amerikaanse ontwikkelingswerker gedoneerde T-shirts met de naam **Atiy** hebben de kinderen deelgenomen aan deze plezierige middag. Er werd een bezoek gebracht aan het Parque Vial met 42 kinderen. Dit is een park waar voor de kinderen een 'lees-trein' is en waar ze kunnen spelen. De T-shirts zijn een uitstekende vorm van publiciteit en maken het natuurlijk ook gemakkelijker om de kinderen bij elkaar te houden.

Een ander aspect dat we nog even nader willen belichten is de afwikkeling in Bolivia van de juridische status van **Atiy**. Hier wordt hard aan gewerkt, maar de overheid werkt nogal traag in Bolivia. Ook is er reeds actie ondernomen op het gebied van fondsenwerving in Bolivia. Door een fonds in Amerika is er een

