

Atiy Nederland
Contact: info@atiy.nl of www.atiy.nl
Rek.nr. 51.77.60.207 t.a.v. Stichting Atiy



Nieuwsbrief April 2006, jaargang 8

Stichting Atiy

Stichting Atiy Nederland is een kleine particuliere organisatie die de Atiyschool in Bolivia, San Antonio de Buena Vista, financieel ondersteunt. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij de donateurs van het project over ontwikkelingen rondom de Atiyschool en overige ontwikkelingen in San Antonio de Buena Vista. Daarnaast gebruiken we de nieuwsbrief om andere geïnteresseerden te informeren en enthousiast te maken over het project. In Bolivia werkt onze vaste contactpersoon, Anna Haarman, mee aan het project. Zij coördineert de ontwikkeling van de school en zorgt voor een verantwoorde besteding van het donatiegeld. Sinds de start in 1997 is de school een groot succes gebleken: momenteel staat er een schoolgebouw van 12 lokalen en volgen er meer dan 500 Boliviaanse kinderen onderwijs.

In deze nieuwsbrief besteden we zoals altijd aandacht aan de ontwikkelingen op en rond de school in Bolivia. Daarnaast zullen een aantal aanverwante projecten aan bod komen en gaan we in op diverse recente ontwikkelingen.

Van de voorzitter

Met dit aparte berichtje wil ik jullie allereerst weer hartelijk danken voor alle steun van het afgelopen jaar. Wij hebben weer van velen van jullie voor de kinderen in Bolivia een financiële bijdrage mogen ontvangen. Hartelijk dank.

Verder wil ik u in dit stukje informeren over het feit dat de Stichting Atiy Nederland unaniem heeft besloten Anna Haarman te benoemen als bestuurslid van onze stichting. Eigenlijk is het vreemd te noemen dat wij daartoe niet eerder zijn overgegaan maar desalniettemin hebben wij natuurlijk altijd veel respect en waardering voor het werk van Anna gehad. Het is wellicht een formeel besluit maar het biedt zowel Atiy Nederland als Anna op diverse terreinen meer zekerheid en biedt mogelijkheden om de samenwerking nog meer te intensiveren, zowel in Nederland als in Bolivia.

Een van de kansen die ontstaan is dat Atiy Nederland verder kan gaan kijken dan uitsluitend het schoolproject waar wij al lang

aan werken. Dit betekent uiteraard niet dat we de Atiyschool aan haar lot overlaten maar betekent wel dat we onze aandacht op meer terreinen in Bolivia (regio Cochabamba) gaan inzetten. Een doel blijft daarbij uiteraard vooropstaan: De kinderen in Bolivia!

In deze nieuwsbrief zult u dan ook buiten een update over de Atiy-school ook diverse andere projecten en onderwerpen tegenkomen die de moeite van het lezen waard zijn. Ik wens u daarbij veel leesplezier.

Mikis Snijders

Ontwikkelingen in Bolivia

Allereerst een update van de bouw van de school. In totaal hebben zich voor dit schooljaar 541 leerlingen ingeschreven en dat is hoogstwaarschijnlijk nog niet het eindgetal omdat het in Bolivia een slechte gewoonte is dat als de klassen al zijn begonnen ouders hun kinderen alsnog voor het schooljaar komen inschrijven. Het maximum aantal kinderen in een klaslokaal is vastgesteld op 40. Naar Nederlandse begrippen natuurlijk nog steeds erg veel maar we willen voorsnog geen kinderen weigeren.



In totaal zijn er 17 onderwijzers waarvan 10 onderwijzers zonder een salaris. Een onderwijzer is speciaal aangetrokken voor computeronderwijs. In totaal hebben we dus 17 onderwijzers (de kleuterschool meegerekend) waarvan 7 een salaris van de overheid ontvangen. Aan de Atiy school is verder de belofte gedaan dat er 4 extra salarissen gefinancierd zouden worden. Ervaring heeft ons echter geleerd dat alle beloftes die aan de school in het verleden zijn gedaan maar zelden uitkwamen. Zeer recent is dat inmiddels wel weer gebleken en zijn de onderhandelingen op dit punt weer opgepakt door Anna en de directeur van de school.

De onderverdeling van de klassen ziet er als volgt uit:

Er zijn 2 kleuter klassen waar in totaal 80 leerlingen zitten. Deze zijn gelokaliseerd in het zogenaamde 'centro infantil'. Deze kleuterschool word geleid door zuster Evelien maar hoort officieel bij de school Atiy en is dus niet helemaal onafhankelijk. De kleuters gaan de hele dag naar school krijgen een warme maaltijd. Elk ouder betaalt 15 Bolivianos per maand schoolgeld dat is inclusief de maaltijden. Via een particuliere donatie aan onze stichting worden er 2 onderwijzers voor deze kleuterschool betaald. Op die wijze is er een groter budget om 30 arme kinderen meer elke dag een warme maaltijd kunnen geven. Verder zijn de klassen 1 t/m 6 dubbel bezet en is er nog een 7^e en een 8^e klas.



Bouw tweede verdieping

Door de enorme toestroom aan leerlingen is vorig jaar besloten twee nieuwe lokalen bij te bouwen op de tweede verdieping. Die bouw is inmiddels in een ver gevorderd stadium. Onderstaand treft u een tweetal foto's aan van de lokalen. In totaal zijn er na realisatie van deze lokalen 14 leslokalen gerealiseerd sinds 1997. Een enorme prestatie.



Computers naar Atiy

Eindelijk is er goed nieuws te melden over de computers die naar Bolivia zijn gestuurd. Anna werd laat in de middag gebeld dat ze de computers op moest komen halen. Alles is compleet gearriveerd en was klaar voor ingebruikname. Het heeft lang geduurd maar eind goed al goed. Het is een geweldige donatie gebleken.

De computers zijn inmiddels vervoerd naar de Atiy school en geïnstalleerd en in gebruik

genomen. Voordat het zover was zijn ze nog officieel in ontvangst genomen. In diverse toespraken (directeur, junta escolar, onderwijzers en enkele ouders) is dank uitgesproken voor de donatiwoorden uitgesproken voor de donatie. Op dit moment zijn er in totaal 13 computers in gebruik.



Medische post

Anna is op diverse fronten actief geweest met het zoeken van fondsen voor een medische post. Ook Atiy zal hierin gaan participeren. De Amerikaanse tandartsen die jaarlijks terugkeren zijn bereid om te helpen met de kosten voor de inrichting van het tandartsen praktijk. Atiy is daar erg blij mee uiteraard. Het betekent weer een grote vooruitgang. Daarnaast zijn er contacten gelegd met een docent van de tandartsen opleiding. Deze opleiding gaat via stages hun eindejaarsstudenten praktische kennis laten opdoen in San Antonio. Inmiddels is gestart met de bouw van de medische post.

Er is grote behoefte aan een medische post omdat zich steeds meer schrijnende situaties lijken voor te doen met name met kinderen.

Wij willen u die praktijkvoorbeelden niet onthouden omdat ze een goed beeld vormen van de situatie die zich bij regelmaat van de klok voordoet.

Zo schrijft Anna het volgende:

“Van de week heb ik een jongetje van 8 met een vreselijk ontstoken oog meegenomen naar het ziekenhuis. Hij liep daar al bijna een week mee rond. Zijn ouders komen van het platteland uit de provincie Potosi en spreken geen woord Spaans. Waarschijnlijk

hebben ze nog nooit van een dokter of ziekenhuis gehoord. De familie woont sinds 2 maanden in Buena Vista. Ik heb er de verpleegster en de dokters erbij moeten halen om de ouders ervan te overtuigen dat er actie genomen moest worden om het oog te redden, en misschien zelfs wel zijn leven. De ouders hadden natuurlijk geen rooie cent en een gezin van 8 kinderen (er waren er al twee gestorven). Vader is kruier op de markt (en die verdient daar niet meer dan het dagelijkse droge brood). Heel triest allemaal, ik kon niet anders dan deze familie helpen. Met donatiegeld ga ik de ziekenhuis kosten betalen voor dit kind. Ik heb met de sociaal werkster gepraat en is afgesproken dat ze de laagste tarief zullen berekenen, ze hebben een sociaal plan voor arme mensen.



In Nederland geven mensen zo'n bedrag uit aan een avondje stappen 500 Bolivianos (pakweg 50 euro, red). Het kind valt buiten het verzekeringsprogramma van de overheid dat alleen maar geld voor kinderen tot en met 5 jaar oud (je moet wel een geboorte bewijs hebben anders val je als nog buiten dat programma). Hij is nu gelukkig aan de beterende hand ik heb wat speelgoedjes voor hem mee gebracht en volgens mij vind hij het hartstikke leuk daar, hij wordt in de watten gelegd door de zusters die hem ook leuk vinden. Hij ligt in het kinderziekenhuis Albino Patiño naast het aldea SOS (kinderdorp). Hij heet Johnny, de ouders zijn naar Cochabamba gekomen om hun kinderen naar een school te kunnen sturen en hopen daardoor hun een betere toekomst te geven. Waar ze vandaan komen is geen school. Hun kinderen gaan in ieder geval nu naar de comedor (eetzaal) waar ze elke dag eten krijgen en Johnny gaat als hij beter is naar de eerste klas. Het is een pienter ventje.

Het moge duidelijk zijn dat regelmatige gezondheid-checks en eerste hulp in het dorp nu zeer noodzakelijk is, zowel voor de kinderen als voor de ouders.”

De sala multifuncional,

De multifunctionele ruimte is nu officieel geopend met een feestje in de vorm van de dans, zang, en lekker eten.

Elke dag gaan daar nu 140 kinderen van de kleuterschool eten, 80 kinderen van de kleuterklassen die daar naar toe gaan, en 60 kinderen van de kinderdagopvang die daar ook plaats vind. Die kosten hiervoor worden gesponsord door de Unilever inclusief personeel kosten.

Van de school Atiy krijgen 114 arme kinderen tot nu toe ook een maaltijd elke dag, en er staan nog een aantal op de wachtlijst. Ze zijn geselecteerd op grond van groei-achterstand, ondervoeding, en er wordt gekeken naar hun sociale en economische omstandigheden thuis.

Sponsoring van een kind

Een aantal kinderen die in de eetzaal komen eten, komen uit een heel arm gezin. Voor deze kinderen komt geen bijdrage en wordt gezocht naar aparte sponsoring. Anna heeft met een aantal vrijwilligers in Bolivia het idee opgevat om per kind een korte beschrijving met een foto te maken. Donateurs kunnen zich dan opgeven om een kind in het bijzonder te willen helpen. Er wordt dan een structurele bijdrage gevraagd en vanuit Bolivia wordt regelmatig een update gegeven over de ontwikkelingen van dat kind. Er worden voor dit project donateurs gezocht in Canada, Amerika en Nederland. Mocht u ook interesse hebben, neem dan contact met ons op.



Zoals u kunt zien tikkert Atiy (en met name dan Anna) nog steeds hard aan de weg op divers terrein. Buiten bovengenoemde projecten zijn er inmiddels verkennende gesprekken met een naburig dorp, Villa Israel genaamd. Ook daar zal worden bekeken waar Atiy haar steentje kan bijdragen.



Ook hier in Nederland zitten we natuurlijk niet stil. Atiy is de mogelijkheden aan het

verkennen om voor Anna een structurele vergoeding (wellicht op basis van een dienstverband of uitzending) geregeld te krijgen. Daarnaast zullen er de komende tijd wat stands door Atiy worden ingericht op diverse markten waar we proberen nieuwe donateurs te benaderen en spullen te verkopen. Maar natuurlijk kunnen we niet zonder uw hulp. Indien er nog ideeën zijn dan staan we daar uiteraard altijd voor open.

Ik hoop dat u met plezier deze nieuwsbrief heeft gelezen. Wij houden u op de hoogte.

Correspondentieadres:

Peereboom 30
6074 DH Melick
Tel.: 06-13758084