

Atiy Nederland
Contact: info@atiy.nl of www.atiy.nl
Rek.nr. 51.77.60.207 t.a.v. Stichting Atiy



Nieuwsbrief november 2012, jaargang 15

Onderstaande nieuwsbrief is geschreven door Anna Haarman. Anna Haarman is als vrijwilligster sinds 1997 actief in Bolivia en ondersteunt de plaatselijke bevolking met haar enthousiaste en tomeloze inzet die zich richt op het verbeteren van de levensstandaard van kinderen in Cochabamba en omgeving. Een belangrijk project waar Anna al jaren in participeert is het realiseren van basisonderwijs en het bouwen van een school. De bouw van deze school is gefinancierd door donateurs uit Nederland die Stichting Atiy Nederland een warm hart toedragen. De donaties worden verder nog gebruikt voor aanverwante projecten waarover Anna hieronder schrijft.

Beste Allemaal,

Hoe is het in Nederland? In Bolivia zitten we nu aan het einde van de regenperiode. Langzaam maar zeker worden de regenbuien minder zwaar, trekken de wolken weg en hebben we weer een helder blauwe hemel met een stralende zon!

Het is al weer een tijdje geleden dat ik van mij heb laten horen. In deze nieuwsbrief geef ik dan ook snel weer een update van de ontwikkelingen en hulp die we hebben kunnen geven via de verschillende projecten.

Over de school: ' 4 de Febrero Bolivia - Holanda ', in Kasa Huasa

In Kasa Huasa, een buitenwijk van Cochabamba, is hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe school. Met een donatie van de twee Nederlandse vrijwilligers Debby en Ruud en ondersteuning vanuit Atiy is bouw materiaal gekocht voor deze school. De mensen uit Kasa Huasa hebben de school zelf gebouwd. Dat kunnen ze heel goed!

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik dat de mensen uit Kasa Huasa de wens hadden dat de school per 1 februari zou worden geopend. Dat is bijna gelukt; het is net een paar dagen later geworden namelijk 4 februari. De naam van de school is daarom door de lokale bevolking als volgt genoemd: " 4 de Febrero Bolivia-Holanda " ,

ook ter ere en dank voor de hulp die ze vanuit ons land hebben ontvangen.



De hulp die gegeven is aan dit schoolproject is dus bijzonder goed geslaagd! Er gaan nu ongeveer 80 kinderen hier naar school en ze gebruiken drie klaslokalen. Helaas moeten de ouders van de kinderen nog wel een eigen bijdrage betalen voor het salaris van de onderwijzers omdat de ze daar nog geen geld voor krijgen vanuit de overheid. Dat is natuurlijk wel een tegenvaller. Daarom heb ik besloten om ook de allerarmste families te helpen met het betalen van die bijdrage voor hun kinderen. Anders zouden die kinderen alsnog niet naar school kunnen. Hoe dan ook, er is contact met de overheidsinstantie. Die hebben beloofd om in ieder geval 1 of 2 onderwijzers in de loop van dit jaar een salaris vanuit de overheid te geven.

Ook was er een probleem met betrekking tot het meubilair. Er was namelijk geen meubilair. We hebben een aantal schoolmeubels kunnen geven die we hier en daar bij elkaar konden sprokkelen. Maar dat was lang niet genoeg. Dankzij een bliksemactie van de Nederlandse bezoekers Milou en Ronda om sponsorgeld in te zamelen, hebben we nu opdracht kunnen geven aan de timmerman om 20 tafeltjes en 40 stoeltjes te maken. Er is ook nog glas in de ramen van het gebouw gezet omdat dat ook nog ontbrak.



Eetzaal en huiswerkbegeleidingsproject, NUESTRA CASA

Het eetzaal- en huiswerkbegeleidingsproject is Nuestra Casa (ons thuis) gaan heten omdat het ook zo voelt. We zijn er samen met de kinderen en hun moeders die helpen met koken en het opscheppen van het eten bij hun kinderen. We hebben ongeveer dezelfde groep kinderen als vorig jaar. Er zijn een aantal families bij gekomen die deze hulp heel hard nodig hebben. De groep bestaat uit zo'n 70 kinderen. De meeste van deze kinderen nemen ook deel aan het huiswerkbegeleidingproject.



Dankzij donaties hebben we een klaslokaal dat vorig jaar gebruikt werd voor theaterlessen, nu helemaal kunnen inrichten als leslokaal voor de huiswerkbegeleiding. De theaterlessen worden nu beneden in de eetzaal gegeven.

Ook het kookgedeelte in de tussenruimte hebben we kunnen verbeteren. We hebben een praktische wandkast kunnen laten maken waarin alle kookspullen kunnen worden opgeruimd.



Er is een aantal nieuwe tafels aangeschaft. We hebben ook nog een voorraad levensmiddelen aan kunnen schaffen zoals rijst, macaroni, linzen, slaolie en vleesproducten om de diepvries weer helemaal te kunnen vullen. Dit is allemaal nodig voor de maaltijden voor de kinderen.

De onderwijzers Neysa en Tatiana blijven ook dit jaar als onderwijzers bij ons les geven aan de kinderen. Dona Inez, de kokkin in de keuken

krijgt elke dag hulp van twee moeders, die om de beurt een dag helpen. Overigens krijgen deze families gratis hun medische en tandheelkundige hulp vanuit onze medische post. Dankzij een donatie van Debby en Ruud hebben ze allemaal een pakket schoolmateriaal gekregen.



We zoeken nog extra sponsoring voor kinderen die deel nemen aan dit project, Nuestra Casa. Het kost ongeveer 10 euro per maand om een kind elke dag een warme maaltijd te geven en te helpen met huiswerk en medische zorg.

Dan vergeet ik nog te vertellen dat er vanaf afgelopen donderdag een sportonderwijzer elke donderdagmiddag voetbaltraining geeft aan onze kinderen bij de Atiy-school. Uiteraard willen alle kinderen hier aan meedoen. Debby en Ruud hebben hier voor gezorgd. Zij hebben ook de bijkomende materialen zoals ballen en pionnetjes gedoneerd. De eerste les was afgelopen donderdag en dat is in zeer goede aarde gevallen. Hopelijk loopt er tussen onze kinderen een tweede Messi rond 😊



Over het tuinbouw project

Gedurende een paar jaren hebben de zusters die in San Antonio de Buena Vista wonen het tuinbouwproject beheerd. Vorig jaar is gebleken dat het tuinbouwproject stil is komen te liggen. Helaas is er heel veel van het daarvoor opgebouwde verloren gegaan. Na overleg met de kerkelijke autoriteit is besloten dat het beheer weer vanuit Atiy wordt gevoerd. Met alle moeders zijn wij echt keihard aan het werk geweest de afgelopen maand. Het heeft echt een goed resultaat opgeleverd. Het voelde goed om dit zo samen te doen. Het gras en onkruid stond wel kniehoog en is nu bijna allemaal verwijderd. Inmiddels is er gespit, gezaaid en geplant.



Ik heb dona Carmen gevraagd of ze voor vast op het project wilde werken. Zij heeft 11 kinderen en ook een man, maar hij houdt het geld dat hij verdient voornamelijk voor zichzelf. Hij geeft heel weinig voor zijn familie en drinkt te veel. Dona Carmen heeft daardoor altijd veel zorgen om haar kinderen omdat zij hen niet kan geven wat ze nodig hebben. Daarom vond ik dat wij ook haar dat baantje moesten geven en zij is een harde werker. Ze kan haar kleine kinderen mee nemen naar de tuin en de grotere gaan naar school. Tussen de middag eten ze samen bij ons in de eetzaal.

Doordat het afgelopen jaar bijna niets aan dat project is gedaan is alles verwaarloosd en zijn spullen kwijt geraakt, kapot en het allerergste is dat de waterpomp van de waterput het niet meer doet. Gelukkig is er wel een groot waterbassin, een soort zwembad zeg maar, en daar gaan we het ook zeker voor gebruiken. De kinderen kunnen daarin badden en zo hoeven er ook geen uitstapjes meer gemaakt te worden naar het zwembad in de stad. Natuurlijk dient het waterbassin ook voor opslag van irrigatiewater voor de tuin.



Hoe dan ook, er moet nog wel een en ander gedaan worden om de tuinen weer allemaal goed bruikbaar te krijgen. Ook is Arnold Brouwer opnieuw er bij betrokken vanwege zijn schooltuinprojecten. We willen ook graag met de kinderen van de school Atiy in deze tuin gaan werken volgens de schooltuinprojecten. Dat is positief ontvangen door de school. We proberen met elkaar om er weer wat moois van te maken en dat zal hopelijk lukken.



Speciale hulp

Speciale hulp wordt geboden aan zieke mensen die relatief dure behandelingen moeten ondergaan. De meeste mensen zijn hier niet verzekerd waardoor ze zijn overgeleverd aan de goedheid van anderen. In die zin scheidt dat natuurlijk ook een hele sociale samenleving. Het is normaal dat je elkaar helpt, zoals het vroeger bij ons in Nederland ook was.

Momenteel is er een jongetje van 12 jaar die op school bij Atiy zit, die lijdt aan de ziekte van Hodgkin. Natuurlijk draag ik zoveel als mogelijk bij in de kosten voor de medicijnen om te helpen vechten tegen deze dodelijke ziekte. De ouders zijn eenvoudige mensen; zijn vader is bouwvakker en zijn moeder werkt als serveerster. Alle ziektekosten van dat jongetje komen helemaal voor hun eigen rekening. Gelukkig zijn de kosten hier veel lager dan in Nederland waardoor het mogelijk is om bij te dragen in dit soort gevallen. Er zijn meer van dit soort vergelijkbare gevallen, waarbij je met een relatief klein bedrag mensen er weer enigszins bovenop kunt helpen.

Tot slot,

Ik heb eigenlijk geen andere woorden meer te zeggen dan behalve iedereen hartelijk te danken voor alle hulp die we hebben kunnen geven.

Een hartelijke groet

Anna Haarman





Atiy in Nederland

Verschillende mensen uit Nederland die bij Atiy in Bolivia hebben gewerkt, spannen zich bij terugkomst in Nederland vol enthousiasme in om sponsoring te verwerven voor de projecten in Bolivia. We krijgen zo contact met mensen uit verschillende delen van het land die op eigen initiatief acties bedenken waarmee ze geld inzamelen voor Atiy. Naast de vele trouwe donateurs die al jaren op regelmatige basis een bedrag overmaken ontvangen we zo ook incidentele donaties via vriendenacties, familiefeesten, scholenacties en acties van bedrijven. Om die reden proberen we ook de website steeds te vernieuwen met nieuws en foto's.

Het is geweldig dat de projecten van Atiy door zoveel mensen gedragen worden waardoor er voor vele kinderen in de omgeving van Cochabamba veel meer mogelijkheden ontstaan op een betere toekomst!

Hartelijk dank voor uw vertrouwen en steun!

Voor € 10,- per maand kunnen we een kind elke dag een warme maaltijd, schoolmateriaal en medische zorg bieden.

