



Nieuwsbrief november 2013, jaargang 16

Onderstaande nieuwsbrief is geschreven door Anna Haarman. Anna Haarman is als vrijwilligster sinds 1997 actief in Bolivia en ondersteunt de plaatselijke bevolking met haar enthousiaste en toemeloze inzet die zich richt op het verbeteren van de levensstandaard van kinderen in Cochabamba en omgeving. Een belangrijk project waar Anna al jaren in participeert is het realiseren van basisonderwijs en het bouwen van een school. De bouw van deze school is gefinancierd door donateurs uit Nederland die Stichting Atiy Nederland een warm hart toedragen. De donaties worden verder nog gebruikt voor aanverwante projecten waarover Anna hieronder schrijft.

Beste iedereen,

Afgelopen zomer ben ik best een lange tijd weg geweest uit Bolivia en heb genoten van de mooie zomer in Nederland. In die periode heb ik veel tijd doorgebracht met familie en vrienden. Er was ook nog een schoolreünie met oude klasgenoten van 40 jaar geleden. Dat was wel een heel bijzonder weerzien. Inmiddels ben ik ook alweer maanden terug in Bolivia en zo vliegt de tijd voorbij. Bij terugkomst hier ben ik weer met open armen ontvangen. Het was een ontroerend weerzien met de kinderen van ons project en ik ben blij en dankbaar om hier verder te kunnen helpen. Ik heb daarom weer een en ander te vertellen over onze projecten en over de bestede donaties.



Medische post Madre Teresa de Calcutta,

De regels waaraan alles in en rondom een medische post moet voldoen zijn de laatste jaren enorm uitgebreid en aangescherpt. Graag zouden we de functionaliteit van de medische post willen uitbreiden met een preventieve taak. We hebben nu besloten om de medische post per 1 januari 2014 te reorganiseren. Vanwege de verscherping van de regelgeving en de huidige praktische gang van zaken willen we nu eerst de officiële papieren in orde hebben.

Schoolfeest Atiy

Op vrijdag 8 november 2013 heeft er een groot feest plaatsgevonden op school om het schooljaar af te ronden. De komende weken zijn er alleen nog examens en dan is het daar zomervakantie. De kinderen hadden heel veel kleurrijke optredens verzorgd. Geweldig om te zien. Op de website zijn meer foto's van deze dag te zien.



Tuinbouwproject Nuestra Huerta,

Het gaat geweldig met dit project! Het is veel werk maar iedereen is enthousiast. Alle moeders van de kinderen die bij ons eten en bij ons in het huiswerkbegeleidingsproject zitten, helpen om beurten mee. Ook de studenten die maandelijks een ondersteuning voor hun studie ontvangen helpen een dag in de maand in het tuinbouwproject.



We hebben een nieuwe waterpomp voor de waterput aan kunnen schaffen. Daar ben ik echt blij om. We hebben weer volop water. Het hele terrein dat nu bezaaid en beplant is kan nu ook goed besproeid worden.



Wekelijks krijgen we professionele adviezen van de agronomen die voor stichting NME Mundial, werken. Zij geven adviezen over het bewerken van de grond, waar we alles het beste kunnen planten, ecologisch uiteraard en hoe we onze problemen met betrekking tot de behandeling van bladluis het beste kunnen aanpakken. We hebben aardappelen, uien en alle andere basisgroenten en kruiden. Daarnaast worden er ook nog wat exotische producten verbouwd zoals watermeloenen en zoete aardappels. De fruitbomen zitten vol met bloesems. De kinderen hebben ook een aparte tuin. Uiteraard hebben we ook wat bloemen gezaaid en geplant. Ik kan wel zeggen dat het een oase is.



Douches,

Doordat we nu een goed functionerende waterpomp hebben, is er ook voldoende water beschikbaar. Ik heb daardoor het idee opgevat om twee douches te laten bouwen zodat de armste vrouwen en kinderen die deelnemen aan het project, zich daar kunnen wassen. In hun huizen hebben ze die voorzieningen niet en op deze manier kunnen we hen helpen met hun hygiënische verzorging wat hun gezondheid natuurlijk ook ten goede komt. Afgelopen zomer heb ik geld ontvangen waarmee dit doucheblok nu gebouwd wordt. Jammer genoeg is het op het moment dat ik dit schrijf nog niet helemaal af alhoewel aanstaande vrijdag de inwijding daarvoor gepland staat. Er komt koud- en warm stromend water door middel van een zonnepaneel dat op het dak wordt geplaatst.



Het is uiteraard bedoeld voor de families die bij ons komen en voor alle anderen die het nodig hebben. Ik heb een stapel knal oranje handdoeken voor een prikje kunnen kopen hier op de grote markt waar op staat “ ik hou van oranje”. Waarschijnlijk een overblijfsel van een WK of EK dat hier op de markt is gedumpt.



School Bolivia-Holanda in Kasa Huasa,

De mensen hebben daar de noodklok geluid voor hulp. Ze hebben bouwmaterialen nodig voor de bouw van de tweede verdieping. We geven daar gehoor aan. Net als vorige keer met de benedenverdieping doen ze de bouw zelf. Dat scheelt natuurlijk heel veel. Ze verwachten voor het volgend schooljaar het dubbele aantal leerlingen. De beloofde hulp hiervoor van de overheid is uiteindelijk niet gehonoreerd. Ik was daar eigenlijk al bang voor, maar de samenwerking met de bevolking daar en het draaien van de school gaat erg goed. Reden genoeg dus om ze nu ook weer te steunen.

Voetballessen

De vrijwilligers Ruud en Debby uit Melick hebben tijdens hun verblijf in Bolivia het initiatief genomen om een voetbaltrainer aan te stellen die de kinderen voetballes kan geven. Het is een groot succes! Er zijn steeds meer enthousiaste kinderen die hieraan deelnemen.



Kerst

Misschien een beetje vroeg om daar al over te beginnen maar hier begint het al te kriebelen. Het schooljaar loopt ten einde en dan doen we ter afsluiting een kerstviering midden in december. We proberen daar natuurlijk een vrolijk feest van te maken. Voor elk kind een cadeautje en kledingsetje uit de spullen die we in de loop van het afgelopen jaar hebben verzameld uit schenkingen. Tijdens het feest krijgen ze nog een beker chocolademelk en kerstbrood; Paneton heet dat hier.

Rond de kerst verzorgen we ook voor elke familie een voedselpakket. Dat is nu onderhand wel een beetje een traditie geworden. Vorig jaar hebben we in totaal 260 voedselpakketten weggegeven á € 15,- per pakket. Natuurlijk hopen we dat getal te evenaren of zelfs te overtreffen. Samen met vrijwilligers rijden we dan door de stad met de bus vol met deze voedselpakketten om die te geven aan mensen die dat het meest nodig hebben. Een gebaar van medeleven en hoop voor de toekomst, een blij verrassing te geven met kerst kortom, COMPARTIR ES VIVIR (delen is leven).

Dan hebben we ook nog de activiteiten in de kindertehuizen Salomon Klein, Buen Samaritaan en Rosa de Saron die we ook traditioneel elk jaar verblijden met een speciale feestmaaltijd met kerst of Drie Koningen.

Benefietconcert voor Atiy in Friesland

Op vrijdag 21 juni 2013 organiseerde een groep van 5 enthousiaste meiden een Benefietconcert in Oudemirdum om geld op te halen voor de projecten van Atiy. Het was een heel leuk evenement met optredens van verschillende bands en er werd veel promotie gemaakt voor Atiy. Dit geweldige initiatief heeft een bedrag opgebracht van maar liefst € 3518,90!!

Slotwoord en dank,

Buiten dit alles besteden we donaties voor de inkoop van levensmiddelen voor het eetzaalproject. Op incidentele basis geven we ook humanitaire hulp aan mensen die in nood verkeren. Mensen die, om wat voor reden dan ook, ten einde raad zijn en geen uitweg meer zien en aankloppen voor een handreiking. Soms gaat

het om hulp van betalingen van ziekenhuiskosten, medische onderzoeken of medicijnen. Gelukkig kunnen we altijd wel wat geven, al is het maar kleding, een deken of een zak met levensmiddelen, of soms alleen maar een maaltijd bij ons in de comedore (eetzaal) of een luisterend oor wat al helpt.

Dankzij de donaties kunnen we geven en daadwerkelijk helpen en daarvoor mijn hartelijk dank!

Anna

Voor al deze activiteiten hebben we jaarlijks wel weer extra geld nodig. Via de website is het mogelijk om eenvoudig en snel een eenvoudige donatie te doen door een klik op de kerstpakkettenbutton. Een pakket kost € 15,- maar u kunt ook zelf aangeven welk bedrag u wilt doneren

1 pakket bestaat uit de volgende producten
1 kg rijst
1 l. slaolie
1 kg suiker
0,5 kg haveremout
1 kg koekjes
1,2 kg macaroni
0,5 kg margarine
1 kg chocolademelkpoeder
1 zakje mosterd
1 zakje mayonaise
1 zakje tomatenketchup
2 potjes jam
10 broodjes
1 zak gezoete melkstroop
4 zakjes oplosvruchtensap
1 blik haring in tomatensaus
1 zak ontbijt cereal