

Atiy Nederland  
Contact: info@atiy.nl of [www.atiy.nl](http://www.atiy.nl)  
Rek.nr. 51.77.60.207 t.a.v. Stichting Atiy



## Nieuwsbrief december 2007, jaargang 9

### Stichting Atiy

Stichting Atiy Nederland is een kleine particuliere organisatie die de Atiyschool in Bolivia, San Antonio de Buena Vista, financieel ondersteunt. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij de donateurs van het project over ontwikkelingen rondom de Atiyschool en overige ontwikkelingen in San Antonio de Buena Vista. Daarnaast gebruiken we de nieuwsbrief om andere geïnteresseerden te informeren en enthousiast te maken over het project. In Bolivia werkt ons bestuurslid, Anna Haarman, mee aan het project. Zij coördineert de ontwikkeling van de school en zorgt voor een verantwoorde besteding van het donatiegeld. Sinds de start in 1997 is de school een groot succes gebleken: momenteel staat er een schoolgebouw van 12 lokalen en volgen er meer dan 500 Boliviaanse kinderen onderwijs.



### Kerst 2007,

Beste Allemaal,

Allereerst wil ik iedereen een hele fijne kerst toewensen en een gezond en gelukkig nieuw jaar. Ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat. Met mij gaat het goed, druk met allerlei projecten waar ik in deze brief over ga vertellen. Met Bolivia gaat het redelijk goed door de nieuwe regering lijkt er meer hulp te komen voor het arme gedeelte van de bevolking. Tevens wil deze regering een nieuw grondwet invoeren wat tot opstanden heeft geleid in verschillende delen van het land, dat is natuurlijk minder, er hangt een zekere spanning. Bolivia is en blijft een politiek onrustig land en het is te hopen dat ze dit keer tot een vredige oplossing komen.

### De school Atiy in San Antonio de Buena Vista

Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met de gemeente Cochabamba de overkapping gebouwd van het schoolplein. Deze overkapping is heel mooi geworden en erg functioneel. Afgelopen zondag hadden we het jaarlijks folkloristisch festival ter afsluiting van het schooljaar, uitgevoerd door alle schoolkinderen. Een heel kleurig en muzikaal feestelijk gebeuren.



Het biedt bescherming tegen de brandende zon en regen. En het wordt gebruikt voor de sport lessen op school, kortom heel functioneel en iedereen is er enorm blij mee dat we het eindelijk hebben.

Op de school Atiy zijn we in september begonnen met het afval project. Hierbij selecteren we het afval op school (plastic, papier, etc.) en kinderen brengen afval mee van huis om het te recyclen. Een Nederlandse vrijwilligster heeft daar een aantal jaren geleden eerder het initiatief genomen maar dat is toen niet door de schoolleiding doorgezet. Vandaar dat we nu met een groep leerlingen van de hoogste klassen dit project uitvoeren. Dit in samenwerking met de onderwijzers van de school en ik. Roxana, de verpleegster van de medische post, coördineert het project met de leerlingen. Het doel is om te werken met alle kinderen van de school aan schonere omgeving en iedereen bewust te maken hoe we het beste met afval kunnen omgaan.



Buiten dat is er geld mee te verdienen. Een heel proces maar het is aardig gelukt. Dit initiatief heeft aardig wat aandacht gekregen van de lokale autoriteiten van de overheid en wel zodanig dat ze het willen lanceren op alle scholen in het zuidelijke gedeelte van de stad Cochabamba. Naast deze aandacht zijn we ook nog op de televisie geweest met een interview over dit project met alle 10 kinderen. Dit was spannend en vooral ook leuk voor de kinderen om dit mee te maken. Allemaal wel impulsen om hiermee door te gaan.

Met de verdiensten hebben we een speciaal matras gekocht dat gebruikt wordt bij de sportlessen op school. De leerlingen hebben samen met de onderwijzers ervoor gekozen om het geld daar aan te besteden.

Volgend jaar gaan we door met dit project. Doel is om de hele wijk bij dit project te betrekken, en de leiders (die 10 leerlingen) van dit project gaan dit volgend schooljaar lanceren op de school in Villa Israel waar we als stichting Atiy toch wel een special binding mee hebben.



## Medische post Madre Teresa De Calcuta

De medische post wordt steeds bekender in de omtrek van San Antonio de Buena Vista langzaam maar zeker komen steeds meer mensen ons opzoeken. Vooral de tandarts heeft het druk. Nu zijn we 3 dagen in de week open, streven is om volgend jaar hele dagen open te zijn. Bij de overheid hebben we een aanvraag lopen voor salarissen voor de personeelsleden van deze post. Nu we door het afval project een beetje "goede bekenden" zijn geworden probeer ik daar ook een beetje voordeel te halen voor onze projecten. In ieder geval voor de verpleegster zou ik graag een vast salaris willen omdat zij heel veel doet zonder dat ze daarvoor betaald wordt. Natuurlijk is het een sociaal project en doel om arme mensen te helpen en dat zal ook zo blijven. Maar het zou mooi zijn als we zekerheid voor het zittend personeel kunnen vinden, een salaris van de overheid zou oplossing bieden.

Onze huisapotheek wordt steeds uitgebreid. We hebben een paar aardige donaties gehad van Caritas en van bezoek uit Spanje die onze apotheek hebben aangevuld. Onze tandartskliniek is uitgebreid met een röntgenapparaat. Het is ontzettend fijn dat we deze service nu kunnen bieden in dit gebied. Behalve dat we basis gezondheidszorg bieden is deze medische post ook een schakel naar andere hulpverlenende instanties die als doel hebben arme mensen te helpen. Elk jaar komen verschillende groepen buitenlandse dokters die gratis operaties uitvoeren voor arme mensen. Operaties zoals galstenen, spataderen, hazenlippen, breuken, oogoperaties, het zetten van pacemakers. Er zijn een paar ziekenhuizen die hun deuren openen voor deze groepen buitenlandse artsen.

De meeste mensen hebben hier geen enkele vorm van verzekering. Als je een operatie nodig hebt moet je die zelf betalen. Heel veel mensen kunnen dat gewoon niet waardoor deze buitenlandse hulp levensreddend is voor sommige mensen.



### **Jeugdcentrum**

De bouw voor het jeugdcentrum is nu af. Volgend schooljaar willen we daarin het project starten voor kinderen die de meeste hulp nodig hebben met hun huiswerk. Daarnaast willen we ook naschoolse activiteiten organiseren zodat de jongeren zich niet op straat met criminele dingen gaan bezig houden.

Ik ga voor dit project een onderwijzeres aanstellen en part time een psychologe. Ik wil vooral de kinderen hierbij betrekken die het grootste risico lopen om op straat te belanden; om dat te voorkomen.

### **School Villa Israel**

Daarvan kan ik vermelden dat die af is, gelukkig. Het heeft wel wat vertraging opgelopen omdat de bevolking niet meer wilde mee betalen aan het project terwijl dat vooraf wel afgesproken was. Toen heb ik gezegd dat ik er niks meer ging doen, waarop zij zich weer hebben bedacht en alsnog een bijdrage hebben geleverd. Daarna heb ik dus ook nog een bijdrage geleverd waardoor het alsnog is afgekomen. Het is net een spel: soms moet je wel de juiste snaren weten te raken om het te kunnen bespelen.

Hoe dan ook het is hartstikke mooi geworden en wat dat betreft ben ik heel blij met het resultaat. Met dank aan donateurs uit Nederland en Canada en werk en bijdrage van de lokale bevolking.



### **Kinderdagverblijf Villa Israel**

De bouw van het kinderdagopvang centrum in Villa Israel is halverwege. Het grove werk is gedaan: muren staan en het dak zit er op. De ouders van de leerlingen hebben zelf het grootste gedeelte van de bouw gedaan en met donaties hebben we de bouwmaterialen hiervoor kunnen bekostigen. Nu komt het fijne werk om de hoek kijken en zijn de bouwvakkers die eerder in de school aan het werk waren naar deze bouw gegaan. Ze hebben ongeveer een maand nodig om het af te werken. Ze zijn nu bezig met het leggen van de vloer. Begin volgend jaar kan het in gebruik genomen worden.



### **Drinkwaterproject Villa Israel**

In mei zou begonnen worden met het bouwen van een watertank met financiële hulp van verschillende donateurs voor dit project. Maar door inmenging van een organisatie van de overheid die dit dorp ook wil gaan voorzien van drinkwater hebben wij ons terug getrokken. Goed natuurlijk dat de overheid zich daarmee bezig houdt en hopelijk gaan ze het daadwerkelijk uitvoeren.

Hoe dan ook, er zijn nog zoveel andere gebieden en dorpen die hulp nodig hebben voor



drinkwater. Zoals bijvoorbeeld in Sivingani waar ze ook een watertank nodig hebben. Er is een waterput maar geen tank om het water in op te slaan. Mensen zijn al begonnen met het graven van het gat waar de watertank in gebouwd moet worden. En in het dorp Primero de Mayo vragen ze ook hulp, die hebben dat nodig voor het slaan van een waterput.

### Slotwoord

Dit zijn de projecten waar ik momenteel mee bezig ben. Daarnaast zijn er een aantal families die we individueel helpen, ten bate voor de toekomst van de kinderen uit deze gezinnen. Het gaat om gezinnen die getroffen zijn door een handicap, ziekte, ongelukken; mensen die met een handreiking kunnen overleven.

Voor kerst zijn we voor ongeveer 50 arme families kerstpakketten aan het maken. Ik krijg regelmatig kleding en afgedankt speelgoed hier van de rijkere mensen, en ook opgestuurd. Daar gaan we pakketjes van maken en vullen we aan met wat basis levensmiddelen zoals slaolie, rijst, suiker, etc. en een kerstcake. Alle prijzen zijn door inflatie erg gestegen de laatste tijd. Om een voorbeeld te geven: eerder kon je 4 broodjes kopen voor 1 boliviano nu is die prijs verdubbeld en krijg je nog maar 2 broodjes voor 1 boliviano. De armoede die er al was voor de armen is hierdoor nog erger geworden, loon compensatie is er niet.



En natuurlijk ga ik nog steeds regelmatig met zuster Fulvia naar de Campo, de Nederlandse stichting HAND is daar bezig met het bouwen van verschillende projecten en ik ben de contactpersoon voor die stichting. En ook ondersteunen zij het kindertehuis van Kiko en Carmen, Colonial Ecologico zie <http://www.stichtinghand.tk/>

Af en toe ga ik naar Salomon Klein de kinderen opzoeken waar ik jaren als vrijwilligster heb gewerkt. Die band met hun zal altijd blijven zolang ik hier zal zijn.



Dankbaar ben ik voor alle giften die ik en Stichting Atiy hebben ontvangen dit jaar van u om dit werk te kunnen en mogen doen. En langs deze weg wil ik namens alle mensen u hartelijk bedanken die via mij uw hulp hebben ontvangen. Bijna dagelijks wordt dat tegen mij gezegd. En heel vaak zeggen mensen tegen mij Que Dios bendigas, dat God je zegend en ik geef dat bij deze aan jullie door:

FELIZ NAVIDAD

Een hartelijke groet,

Anna

