



Actuele Ontwikkelingen

Wat vliegt de tijd toch enorm snel. Terugkijkend op een succesvol, maar ook zeer spannend jaar mogen we allerminst ontevreden zijn. Met het lustrumfeest van Atiy als hoogtepunt, hebben wij weer genoeg energie vergaard om er komend jaar weer volop tegenaan te gaan. Dit gaan we onder andere doen met versterking van Manon van Maldegem. (zie verder in de nieuwsbrief) Wij hebben in elk geval intens genoten van het feestje en willen graag nogmaals iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het succes van Atiy.

Voor diegene die het feest jammerlijk heeft moeten missen, hebben we verder in de nieuwsbrief een kleine samenvatting van deze spetterende middag. Ik denk dat ik voor velen spreek, wanneer ik zeg dat de veiling toch wel zeer spectaculair is geweest; geweldig gewoon.

Wat San Antonio de Buena Vista betreft is het een beetje rustig op dit moment. De zomervakantie is inmiddels begonnen en men komt ook weer een beetje op adem, na een hachelijke periode. Het is te hopen dat het nu eindelijk de goede richting op gaat met heel Bolivia. Er is een lange weg te gaan, maar wie de eerste stap niet zet komt nergens, toch? Wij wensen iedereen een zeer voorspoedig 2004 toe en hopen jullie in de toekomst, waar dan ook, weer te mogen begroeten.

Even voorstellen: Manon

Mijn naam is Manon van Maldegem. Sinds kort ben ik toege(s)reden tot het Atiy bestuur als algemeen lid. Ik ben 35 jaar en woon in Maastricht. Als vrijwilligster heb ik jaren ervaring opgedaan in de jeugdcultuursector met het organiseren van evenementen en het binnenhalen van

sponsoring. Ik hoop dat ik hiermee, samen met de ervaring die ik binnen mijn baan als vestigingsmanager van een uitzendbureau heb opgedaan, een goede bijdrage kan leveren aan dit project. In ieder geval heb ik er erg veel zin in.



Jubileumfeest Atiy

Zondag 23 november 2003, café-zaal De Vraag in Zeelst-Veldhoven.

Alle ingrediënten waren er: de aankleding, de feestgangers, de sfeer! In een hoek draaide een videofilm met opnames uit Bolivia van oktober 2003. Beelden van het feest dat de kinderen van San Antonio de Buena Vista met de leerkrachten hadden georganiseerd voor het bezoek uit Nederland. In een andere hoek was een kraampje ingericht waar allerlei leuke Nederlandse en Boliviaanse Atiy-producten waren te verkrijgen. Unieke jubileum-verjaardagskalenders, stoere Atiy-T-shirts, vrolijke kerstkaarten, maar ook in Bolivia gemaakte portemonnees, asbakken, pennen, sigarettendoosjes, aanstekerhulsjes, sleutelhangers en handgemaakte karaffen met bijbehorende glaasjes, vulden de kraam.

Mikis opende de middag en vertelde over de reis naar Bolivia. Johan gaf daarna een overzicht van de ontwikkelingen van de school in de afgelopen 5 jaar. Hij gaf ook aan wat de plannen voor de toekomst zijn. Dit verhaal is ook nog na te lezen op de website (www.atiy.nl).

Charissa overhandigde aan basisschool Cobbeek een vaandel zoals de Atiy-school in Bolivia ook heeft. Dit handgemaakte doek met de namen van beide scholen symboliseert de band die tussen beide scholen en leerlingen is ontstaan in de afgelopen jaren. De pers heeft hier zelfs een foto van gemaakt en gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad van 25 november.

Hierna volgde een spectaculaire veiling die werd gepresenteerd door een speciale gast: Mirella (alias Saskia). Mikis en Charissa hadden een aantal bijzondere spullen meegebracht uit Bolivia die nu per opbod geveild werden voor Atiy. Mirella wist iedereen dermate te prikkelen dat we maar liefst een opbrengst van € 335,- ontvingen van enkel de veiling. De totale opbrengst van de dag met de verkoop van de "atiy-producten", bedroeg € 900,-.



Nadat velen zich onder het genot van een drankje en hapje zich enthousiast opgaven voor de ludieke actie: 3 voor Atiy!, sloot Menno de dag af. Hij bedankte nadrukkelijk alle donateurs die de afgelopen jaren dit vertrouwen in ons hebben gesteld. Dankzij alle bijdragen kunnen we heel tevreden terugkijken naar wat er de afgelopen vijf jaar gerealiseerd is. En hopen op continuering van het vertrouwen kunnen we enthousiast vooruit kijken naar de volgende 5 jaar. Met name bedankte Menno nog Saskia voor

haar geweldige presentatie van de veiling. En Sabine en Jan werden uitdrukkelijk bedankt voor hun creatieve hulp en bijdrage aan het nieuwe logo en de mooie producten voor Atiy.

De opkomst was goed en het was een hele gezellige middag! Wij waren erg enthousiast en hopelijk (waarschijnlijk) ook iedereen die er was. Voor degenen die het feest hebben moeten missen; er kunnen nog Atiy-hebbedingetjes gekocht worden. De opbrengst gaat natuurlijk naar Atiy en bestellen kan gewoon via de telefoon of e-mail.

Reis naar Bolivia

Cochabamba – San Antonio de Buena Vista
Op 1 oktober van dit jaar vertrokken Marc, Mikis en Charissa naar Bolivia. Het was eindelijk tijd om zelf eens te gaan bekijken hoe het met de school ging in San Antonio de Buena Vista. In Cochabamba stond Anna ons met verse koffie en broodjes op te wachten op het vliegveld. Het was heerlijk om weer in Bolivia te zijn. De tweede dag nam Anna ons meteen mee naar de Atiy-school. De taxi reed van bovenaf het dorpje in. We herkenden het nauwelijks, er waren zoveel huizen bijgekomen. Alleen het voetbalveldje was nog een herkenningspunt voor ons. We openden de poorten van de school en waren meteen overweldigd. Het is een ontzettend mooi schoolgebouw geworden van 10 lokalen met een bibliotheek en een grote betegeld schoolplein. Er kwamen meteen kinderen op ons afgerend en pakten onze handen vast. De directeur, Don Felix, stelde zich voor en nam ons mee naar zijn kantoortje. We kregen een rondleiding en deelden rugzakken en EHBO-koffertjes die we van Philips hadden gekregen uit aan de leerkrachten. De voorzitter van de schoolraad was er ook en nam ons meteen mee het dak op om te laten zien waar volgens hen de noodzakelijke uitbreiding van lokalen moest komen. Hij liet geen moment onbenut om te proberen ons daarvan te overtuigen. We waren erg onder de indruk van de school. Ongelofelijk dat dit in 5 jaar op deze manier is gerealiseerd!

Op 8 oktober werd er voor ons een feest georganiseerd. We moesten er om 9 uur 's morgens zijn. Er was een hele rij stoelen

neergezet voor het bezoek uit Nederland. Alle kinderen stonden in rijen opgesteld op het schoolplein met in iedere hand een Boliviaans en een Nederlands vlaggetje. Toen zongen ze gezamenlijk het Boliviaans volkslied. Daarna werden er toespraken gegeven door de directeur, de voorzitter van de schoolraad en de voorzitter van de dorpsraad. Mikis heeft ook nog een woordje gehouden om iedereen te bedanken voor zijn inzet en om te laten weten dat we erg onder de indruk waren. Alle klassen hadden dansjes voorbereid in prachtige kostuums. Aan het einde van de ochtend kregen we nog een maaltijd aangeboden en moest er natuurlijk Chicha gedronken worden. Na het eten moesten Anna en Charissa in traditionele kleding nog een geïmproviseerd dansje opvoeren. Het was een heel bijzonder feest. Er werd ook gesproken over de toekomst van Atiy. Door het steeds groeiende aantal leerlingen en de doorstroming van kinderen naar hogere klassen is het noodzakelijk om het aantal lokalen uit te breiden. De bevolking wil daarom graag een tweede verdieping op de school bouwen waardoor er uiteindelijk 6 lokalen bij komen. Wij hebben aangegeven dat we hier graag aan willen meewerken. Voorwaarde is wel dat zij de plannen concreet uitwerken en een en ander door deskundigen (onder andere architecten) laten onderzoeken.

La Paz

Erg enthousiast en ook wel emotioneel vertrokken we uit Cochabamba. Door de politiek onrustige situatie in Bolivia was het niet mogelijk om rond te reizen. We gingen vanuit Cochabamba rechtstreeks naar La Paz om van daaruit naar huis terug te vliegen. Zoals jullie wellicht hebben meegekregen vanuit het nieuws verliep dat allemaal niet zo vlekkeloos. De bevolking van Bolivia had alle wegen in Bolivia geblokkeerd. Er was geen transport meer mogelijk. Zodra wij in La Paz arriveerden werd ook duidelijk dat we er voorlopig niet meer uit zouden kunnen. De weg naar het vliegveld was ook geblokkeerd en alle vluchten werden geannuleerd. Wij hadden een hotel in het midden van het centrum, twee straten vanaf Plaza Murillo, waar alle regeringsgebouwen waren. We konden een week lang ons hotel niet uit. Op zaterdag waren we aangekomen in La Paz. Vanaf

maandag kwamen vanuit alle streken van Bolivia groepen demonstranten naar het centrum die het aftreden van president Gonzalo Sanchez de Lozada eisten. Die week werden de onrusten steeds heviger. De president bleef weigeren gehoor te geven aan de protesten. Op vrijdag besloot de Nederlandse Ambassade uiteindelijk te evacueren. 's Avonds kregen we het nieuws dat "Goni" was gevlucht naar Amerika en werd zijn aftreden bekend gemaakt. De dag erna mochten we 'gewoon' op eigen gelegenheid onze reis voortzetten. Dat was nog even een spannende rit naar het vliegveld. De opgewonden menigte stond nog steeds verzameld in El Alto op de weg naar het vliegveld.

Uiteindelijk hebben we alles goed doorstaan en was het een geweldig weerzien met onze kindjes.

Drie voor Atiy

Zoals u hebt kunnen horen op het jubileumfeest op 23 november jl. hebben wij een heel speciaal jubileumcadeau bedacht voor Stichting Atiy.

Wilt u ook meedoen aan dit speciale jubileumcadeau voor Stichting Atiy dan kunt u als donateur op zoek gaan naar (drie (of meer)) nieuwe donateurs. Als deze nieuwe donateurs op hun beurt dezelfde actie ondernemen dan kunt u zich voorstellen wat dit inhoudt voor het aantal donateurs.

De bedoeling is dat u ons op de hoogte brengt van de gegevens van de drie personen die u lid maakt. U kunt de namen, adressen en telefoonnummers van uw drie nieuwe Atiy-donateurs doorgeven via de e-mail (atiy_nederland@hotmail.com) of via de reguliere post: Stichting Atiy, Jupiterhof 35, 6215 VL Maastricht. Een van de medewerkers van Stichting Atiy zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met deze nieuwe donateurs. Onder de deelnemers van de "Drie voor Atiy" actie verloten wij een speciale Atiy verrassing.

Zoals u hebt kunnen horen tijdens de presentatie op 23 november heeft Stichting Atiy nog genoeg werk te doen in San Antonio de Buena Vista en kunnen wij uw hulp hier goed bij gebruiken.



Help ons kosten besparen

Stichting Atiy is voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van giften en acties van particuliere donateurs die vier keer per jaar de Nieuwsbrief ontvangen. Graag willen wij het overmaken van een eventuele gift vergemakkelijken. Aangezien banken voor

de verwerking van acceptgiro's Stichting Atiy kosten in rekening brengen willen wij hier geen gebruik van maken.

Zoals u weet willen wij kosten zoveel mogelijk beperken. U zou ons daarbij kunnen helpen door een machtiging tot automatische incasso aan Stichting Atiy te verlenen. Voor de verwerking van een automatische incasso berekent de bank ons geen kosten. Om een opdracht tot automatische incasso af te geven kunt u de onderstaande bon gebruiken.

Machtiging (alleen voor Nederland)

U kunt deze bon gebruiken om Stichting Atiy te machtigen periodiek een vast bedrag van uw bank- of girorekening af te schrijven. Ik machtig Stichting Atiy Nederland te Maastricht om een bedrag van:

EUR.....,-

Per maand kwartaal half jaar jaar

af te schrijven van mijn bank-/girorekening. Ik behoud het recht om binnen een maand na afschrijving zonder opgaaf van redenen mijn bank terugbetaling te laten verzorgen.

Naam..... m/v

Adres.....

Postcode/Plaats.....

Bank- of girorekeningnummer.....

Handtekening.....Datum.....

Graag deze bon opsturen naar: Stichting Atiy, Jupiterhof 35, 6215 VL Maastricht